

# SAMEN WERKEN EN DROMEN IS VERRASSEND VREUGDEVOL

# SAMEN

Lieve Mater Dei'er, Beste leerling, ouder, grootouder, personeelslid  
Laten wij ons in september richten op 'samen'. Van Dale beschrijft het als 'bij elkaar' of 'in elkaars gezelschap'. Nog nooit zagen we dergelijke blijde gezichten op 1 september. De 'goesting' om samen te starten was nog nooit zo groot in deze uitdagende coronatijden. De coronatijd deed ons op zoek gaan naar verbondenheid op vele manieren. Iedereen ontdekte digitale middelen om in verbinding te treden tegen de sterren op. Wat voor de ene een sociale verarming bleef, is voor de andere 'verbondenheid 2.0' geworden. Als 'digiperitieven' iets bewijzen, dan is het wel dat de mens een wezen is dat in onzekere tijden (nog meer) op zoek gaat naar verbondenheid. Deze spanning tussen loslaten en aantrekken is ook in het christendom de rode draad. De Bijbel is een aaneenschakeling van verhalen over proberen samen op weg te gaan, waarbij God de mens oproept en waarin de mens telkens op zoek blijft gaan naar God en elkaar. Op meesterlijke en unieke wijze beeldde Michelangelo deze spanning uit op de plafondschildering van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad. God en mens zijn elkaar nabij maar moeten ook op zoek blijven gaan naar elkaar.



Wist je dat

- leerlingen en leerkrachten de Jerusalema Challenge echt wel aangingen? Hier vind je het origineel:  
<https://www.youtube.com/watch?v=bXNWHF2SFyM>
- de stad Jeruzalem nog steeds een toonbeeld van dialoog en gesprek tussen verschillende groepen is, hoe moeilijk dat ook is.
- het Nederlandse woord 'samen' en het Arabische woord voor samen, 'sawiaanaa', de eerste twee letters delen?

