

Dag allemaal,

Ik vind het heel speciaal om hier te mogen staan, voor jullie allemaal. Met diploma op zak klaar om afscheid te nemen van Mater Dei en klaar om de volgende grote stap in ons leven te zetten. Als eerste wil ik dus al zeggen dat we allemaal heel trots mogen zijn op onszelf en op elkaar dat we hier zijn geraakt.

De eerste schooldag op Mater Dei was heel spannend, voor iedereen denk ik wel. Een nieuwe school, nieuwe mensen leren kennen,... Gelukkig hebben de leerkrachten me snel wegwijs gemaakt hier op Mater Dei. Ik vind het heel mooi om terug te blikken naar die eerste dag want als je dan kijkt welke prachtige vriendschappen er gevormd zijn en hoe je zelf als persoon bent geëvolueerd is dat toch wel indrukwekkend. In het begin zaten we allemaal een beetje ongemakkelijk naast elkaar als vreemden en nu staan we hier allemaal samen om af te studeren.

Doorheen de middelbare schoolcarrière hebben we veel geleerd, niet alleen de verplichte leerstof maar ook veel over onszelf. Als adolescent zoeken we uit wie we juist zijn, wat we willen, wat onze persoonlijke normen en waarden zijn,... Daarom is het ook heel belangrijk om als middelbare school tieners ook de kans te geven om zich zo te ontwikkelen en hen daarbij te begeleiden. Ik ben nu totaal niet meer dezelfde persoon die ik in het eerste middelbaar was, en ik denk dat dat bij zo goed als iedereen wel het geval is, maar die zoektocht is lastig. Het leven en je weg zoeken daardoor kan best overweldigend en verwarrend zijn, de leerkrachten waren er altijd om een beetje duidelijkheid te creëren. Daar ben ik de school heel dankbaar voor.

Ik kan niet wachten om over te gaan naar die volgende fase van mijn leven, maar toch ga ik het hier heel hard missen. We waren hier al die jaren, elke week zo vaak. We hebben hier allemaal zo veel geweldige herinneringen meegemaakt die ik echt nooit ga vergeten. Uiteraard is school en les niet altijd even leuk maar denk ook aan alle mooie en grappige dingen die we hebben mogen meemaken. De vele keren dat we hebben gelachen omdat we de intercom weer niet verstaan, het internet dat altijd op de beste momenten uitvalt, het samen verkleden en dansen op de speelplaats tijdens chrysostomos,... Al die dingen ga ik nooit vergeten en koester ik voor altijd.

Na 6 jaar ben ik klaar om op mijn eigen benen te staan. Mater Dei heeft ons allemaal veel geholpen en geleerd. Dankzij de leerkrachten en de leerlingen ben ik wie ik nu ben en ben ik klaar om de volgende stap nemen. Ik ben heel Mater Dei heel dankbaar en nu mogen we allemaal heel trots zijn op onszelf en vol enthousiasme verder gaan.

Dankjewel allemaal!