

De kracht van verbinden

Verbonden met het licht

Verleden weekend startte de advent: de voorbereidingstijd naar Kerstmis. Ons jaarthema is 'de kracht van verbinden'. Verbinden, verbondenheid. Iets wat heel moeilijk heel precies te definiëren is. Maar je kunt er wel de waarde van bestaande relaties mee toetsen. Dirk De Wachter zei het al: soms hebben mensen 5000 vrienden op Facebook. Maar wat betekent dat nu echt? Kennen we die mensen allemaal persoonlijk of zijn het slechts vage kennissen? Als je je afvraagt met wie je echte verbondenheid deelt, maak dan eens volgende denkoefening. Overloop al die namen en vraag je eens af bij wie je écht terecht kan als je bijvoorbeeld het écht moeilijk zou krijgen. Wie neem je in vertrouwen en durf je te tonen hoe je je echt voelt? Met wie wil je je verdriet delen? Misschien blijven er niet meer zo veel mensen over. Om verbondenheid te ervaren, moet je je ook kwetsbaar durven opstellen. Wie is er nog zoals jij?

Wij durven je uitdagen om mensen te vinden met dezelfde interesses, of het nu sport, film, je favoriete vak op school of muziek is. Mensen die gelijkgestemd zijn. Daarvoor moet je je soms kwetsbaar durven opstellen, niet altijd even makkelijk. Je kwetsbaar opstellen om op zoek te gaan naar de kracht van verbinding, de energie die ontstaat uit gedeelde passie. Op weg naar de warmte en het licht in je leven. Zo ga je het verschil maken, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Licht doet immers leven.

De tweede zondag van de Advent. Een tijd van verwachtingsvol uitkijken naar Kerstmis. Dat verschil kan je maken door je open te stellen voor mensen die het moeilijk hebben. Ook dit jaar willen wij op Mater Dei een lichtpuntje zijn voor mensen die het minder goed hebben. Daarom een oproep: heb je thuis nog zeep, shampoo, tandpasta, maandverband, schoonmaakproducten, wasproducten liggen ... die je voor jezelf misschien fout hebt aangekocht of die je gewoon niet gebruikt? Ook langdurig houdbare conserven zijn meer dan welkom. Liggen die dingen bij jouw thuis toch maar in de weg stof te vergaren? Of wil je graag anderen die het heel moeilijk hebben helpen, dan hopen we dat je ze – vòòr de kerstvakantie – gaat afgeven aan het onthaal van de school zodat wij ze kunnen doneren aan Eva. We weten zeker dat je zo bij anderen ook een glimlach op hun gezicht kan toveren.

We wensen je een intense, warme, verdiepende, inspirerende, solidaire en creatieve periode toe. Verbonden met en voor elkaar; zodat 'God gebeurt' ook in tijden van lockdown en corona!